

# Welkom in onze kerk!

Uw gezondheid is onze gezondheid en daarom zijn er  
10 geboden waaraan we ons proberen te houden.

1. We volgen de aanwijzingen op die ons worden gegeven.
2. We gaan niet de kerk binnen als we verkouden zijn of verhoging hebben.
3. We hoesten en niezen in onze ellenboog en we gebruiken papieren zakdoekjes.
4. We houden anderhalve meter afstand van elkaar.
5. We volgen de looprichting binnen de kerk.
6. We ontsmetten onze handen bij binnenkomst en ook net voordat we de H. Communie mogen ontvangen.
7. We bidden samen, maar zingen niet samen.
8. We wensen elkaar alle vrede toe maar geven elkaar geen hand.  
Vriendelijk een buiginkje maken kan namelijk ook.
9. We zitten alleen als huisgenoten bij elkaar en we gaan niet zitten op plaatsen die zijn afgesloten.
10. We zijn niet boos of chagrijnig door de spelregels die er zijn, maar zijn blij dat we samen het geloof mogen vieren.

**Dank voor uw medewerking!**