



ZOMERKAMPEN St. Jozef

Inschrijven vóór 1 juli 2024

De leukste Katholieke Kampen
voor álle kinderen

georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Parochie H. Salvius te Limbricht



MEIDENKAMP

Rotsvast

Lieve dames,

Het meidenkamp komt er weer aan! Dit keer gaan we aan de slag met het thema "Rotsvast". Sta jij net zo rotsvast in het geloof als Petrus? Tijdens het meidenkamp gaan we samen in gesprek over hoe ook wij stevig kunnen staan in ons geloof en hoe we onwankelbaar op God kunnen vertrouwen. Samen rotsvast staan is makkelijker dan alleen. Ook kijken we naar onze eigen kwaliteiten: Waarin ben jij rotsvast? Wat zijn jouw sterke kanten en hoe zet jij deze in? We gaan tijdens het meidenkamp op ontdekkingstocht, samen met elkaar. We leren over het geloof en doen samen veel uitdagende, creatieve en sportieve activiteiten.

Durf jij het aan om mee op avontuur te gaan? Meld je dan nu samen met je vriendinnen aan!

Aanmelden via deze link: <https://forms.gle/rZrAsjABAZsHafCg6>



Meiden van
12 t/m 18 jaar



Bezinningshuis
Regina Carmeli
Kollenberg 2
6132AL Sittard



15 t/m 19 juli



€140,-

Meer info?:

Sanne Timmers: shltimmers@gmail.com
Pastoor Otto: m.a.j.otto@hetnet.nl

MEISJESKAMP

Rotsvast

Lieve meisjes!

Rotsvast! Da's heel, heel, héél stevig. Zoals Jezus vertelde over die man die zijn huis op een rots bouwde en deze in de zwaarste storm bleef staan. Of zo héél héél zeker dat je weet dat je ouders van jou houden. Daar mag je dus rotsvast op vertrouwen! Mooi hè! Daar zullen we het dit jaar tijdens Meisjeskamp voortdurend over hebben. Over hoe fijn het is om rotsvast op Jezus te mogen bouwen en in Hem te geloven. En dat natuurlijk samen met de allerleukste, grappigste en liefste leiding, samen met jullie (nieuwe) vriendinnetjes en met wederom een heel leuk programma dat staat als een rots! Spelletjes, knutselen, zwemmen (of toch niet?), samen de Heilige Mis vieren, zingen....wie wil dit nu niet! Dus meld je snel aan voordat het vol zit! Neem natuurlijk zoveel mogelijk vriendinnetjes mee, zodat we er een gezellig kamp van kunnen maken bij de zusters in Sittard!

Aanmelden via deze link: <https://forms.gle/rZrAsjABAZsHafCg6>



Meiden van
7 t/m 12 jaar



Bezinningshuis
Regina Carmeli
Kollenberg 2
6132AL Sittard



15 t/m 19 juli



€120,-

Meer info?:

Anne van Straaten: acvanstraaten@ziggo.nl
Pastoor Otto: m.a.j.otto@hetnet.nl



JONGENSKAMP

Rotsvast

Dat het jongenskamp in 2024 weer een waar spektakel wordt, staat zo vast als een rots! Rotsvast is dan ook het thema van dit gigantische gave zomerkamp! Tijdens het kamp kun je ontdekken op welke rotsen jij je leven bouwt; wat en wie voor jou belangrijk is in het leven! Bouw jij je leven op toffe games, voetbal, toneel, mooie vriendschappen of misschien wel iets heel anders? Of... mag Jezus misschien ook de rots zijn in jouw leven? Dan geloof je misschien wel net zo rotsvast in Jezus als Petrus deed! Die werd door Jezus zelfs 'de rots' genoemd, waarop hij zijn Kerk wilde gaan bouwen. Een rotsvast geloof helpt om Jezus met je mee te dragen; bijvoorbeeld door een trouwe vriend te zijn of vol te houden om iedere dag een moment te bidden! Een mooie uitdaging, waar we tijdens het jongenskamp veel plezier mee gaan hebben!

Het jongenskamp wordt hoe dan ook weer een onvergetelijk avontuur! We trekken erop uit in een prachtige omgeving en maken tijd voor sport en spel, toneel, muziek en gezelligheid, het vieren van de heilige Mis, catechese en nog veel meer moois! Dat wil je toch niet missen? Meld je gauw aan!

Aanmelden via deze link: <https://forms.gle/rZrAsjABAZsHafCg6>



Jongens van
8 t/m 12 jaar



Groepsaccommodatie
Holsterhof
Paalderweg 2,
6061 NV Posterholt



15 t/m 19 juli



€120,-

Meer info?:

Rick Keulers: rick.keulers@gmail.com
Pastoor Otto: m.a.j.otto@hetnet.nl



SURVIVALKAMP

Rotsvast

Wie is voor jou een rots in de branding? Wie is er altijd voor jou en is een vaste waarde in jouw leven? Jezus had een rotsvast vertrouwen in Petrus. Op hem heeft Jezus de Kerk gebouwd.

Zo zijn er vast ook mensen in jouw leven waar je altijd op kunt bouwen. En vooral op Jezus kunnen wij bouwen. Hij is onze rots en zo kunnen we altijd bij Hem terugkomen. Zelfs als we fouten maken, kunnen we steeds weer naar Hem terug.

Tijdens het Survivalkamp gaan we samen leuke activiteiten doen zoals mountainbiken, kajakken, zwemmen of boogschieten. Maar we gaan natuurlijk ook meer leren over Jezus, Petrus en het geloof. Ga jij met ons mee op kamp?

Aanmelden via deze link: <https://forms.gle/rZrAsjABAZsHafCg6>



Jongens van
12 t/m 18 jaar



Groepsaccommodatie
Holsterhof
Paalderweg 2,
6061 NV Posterholt



15 t/m 19 juli



€140,-

Meer info?:

Tim Frins: t_frins@hotmail.com
Pastoor Otto: m.a.j.otto@hetnet.nl